

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Είναι η πρώτη ανοιχτή ομιλία μας μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου πέρσι
Και το θέμα μας είναι τα προβλήματα και οι προοπτικές του δήμου μας.

Τα βασικά, γιατί όλα είναι πολλά, προβλήματα του δήμου μας είναι:

Το οικονομικό , η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών, η υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και φυσικά η συμμετοχή του κόσμου, που είναι το οξυγόνο για όλα, δηλαδή η λαϊκή οργάνωση, η ενότητα και η αλληλεγγύη, χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα.

Όλα αυτά τα προβλήματα τα βλέπουμε σαν μέρος του γενικότερου προβλήματος της χώρας. Το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι έξω ή διαφορετικό από το μέλλον της χώρας, του λαού μας, της αυτοδιοίκησης.

Το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι στα μνημόνια της τρόικας, της κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν αυτό το σύστημα.

Όλοι αυτοί στραγγαλίζουν τη χώρα, το λαό. Στραγγαλίζουν και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε συνθήκες τόσο έντονης κρίσης καταλαβαίνουμε καλύτερα από ότι σε άλλες περιόδους ότι το μέλλον μας είναι κοινό. Πριν 1-2 χρόνια, που επίσης τα πράγματα δεν ήταν καλά, μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι παρ' όλα αυτά ο ίδιος θα μπορούσε να επιβιώσει. Τώρα ευκολότερα καταλαβαίνουμε ότι αν δεν την ανατρέψουμε αυτή η κατάσταση θα μας βουλιάξει όλους μαζί.

Το μέλλον του δήμου μας βρίσκεται κατ' αρχήν στον αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών που ασκούνται σήμερα και μαζί όσων τις στηρίζουν. Ο λαός αρχίζει να αντιδρά, αρχίζει να ξεσηκώνεται.

Αυτό όχι μόνο δεν πρέπει να το φοβόμαστε, αλλά πρέπει να το ενισχύσουμε όσο μπορούμε και εμείς με τις δυνάμεις μας.

Η κυβέρνηση εκτός από το πρόσωπο του υπηρέτη του κεφαλαίου έδειξε και το πρόσωπο του αυταρχισμού. Δείτε τι έγινε προχτές.

Ο λαός μπορεί να σαρώσει το σάπιο σύστημα που ζούμε τώρα. Τι θα βάλει στη θέση του; Αυτό θα βγει μέσα από τον αγώνα. Γι αυτό πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε με τις θέσεις μας. Σε αυτό τον αγώνα πρέπει να ακουστεί και η φωνή της αυτοδιοίκησης. Όχι της συμβιβασμένης, που λειτουργεί κατ' εικόνα και ομοίωση του κράτους που υπηρετεί την πλουτοκρατία. Αλλά της μαχόμενης της λαϊκής αυτοδιοίκησης. Ο δήμος μας θα πρέπει να έχει τη θέση του σε αυτό τον αγώνα.

Ας δούμε λοιπόν πως παίρνουμε μέρος σε αυτό τον αγώνα. Τι κάνουμε με τα βασικά μας προβλήματα.

Πρώτο το οικονομικό. Υπάρχει ένα μεγάλο χρέος. Τα ετήσια έξοδα δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί ο δήμος στις ανάγκες. Γιατί υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα. Πολλοί πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι η

διαχείριση. Υπάρχει και τέτοιο αλλά βασικά είναι πρόβλημα υποχρηματοδότησης. Οι δήμοι είναι οι φτωχότεροι στην ΕΕ. Όλες οι κυβερνήσεις παρακρατούν ακόμη και αυτά που θεσμοθετούν

Το ίδιο γίνεται και τώρα με τον Καλλικράτη.

Τι κάνουμε λοιπόν; Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων που έχουμε. Και το δεύτερο είναι η διεκδίκηση πόρων από το κράτος. Όσον αφορά στο πρώτο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε αναλυτική εικόνα. Κλείνοντας το 1^ο εξάμηνο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πλήρη απολογισμό και θα ενημερώσουμε.

Τώρα μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε προσπάθεια να πάρουμε χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς- 2500 ανά παιδί το χρόνο- για έργα όπως η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το παρκάκι στην Αφροδίτης, το εξοικονομώ, τα ΚΑΠΗ, ο παιδικός σταθμός.

Από άλλες πηγές εσόδων (π.χ. έσοδα από επιχειρήσεις) δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται και σε αδυναμίες δικές μας και σε αντικειμενικές δυσκολίες.

Περιορίζουμε όσο μπορούμε και εκεί που πρέπει τις δαπάνες. Αυτά που λέγονται ότι δήθεν σκορπάμε τα λεφτά σε άρτο και θεάματα δεν είναι σωστό.

Ωστόσο υπάρχουν και τομείς όπου αυξάνουμε την επιβάρυνση του δήμου όπως είναι τέλη, παιδικοί σταθμοί, πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης, επιχορηγήσεις συλλόγων, και με το ξεκίνημα της νέας περιόδου από Σεπτέμβρη – Οκτώβρη θα δούμε και τι άλλες μειώσεις μπορούμε να κάνουμε στη συμμετοχή σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του δήμου.

Επίσης κρίναμε απολύτως αναγκαίο να πάρουμε ένα δάνειο για να αποπληρώσουμε το πιεστικό μέρος του χρέους που είναι οι προμηθευτές και εργολάβοι. Χρειάστηκαν 4 συνεδριάσεις για να ψηφιστεί δάνειο 2700000. Ένα μέρος θα αποπληρώσουμε, αλλά είναι και αυτό μια ανάσα. Ορισμένοι προσπάθησαν να το συνδέσουν με το πρόβλημα του δανεισμού της χώρας. Ωστόσο το δάνειο απλώς μετριάζει το πρόβλημα δεν το λύνει.

Το βασικό είναι να πάρουμε πίσω αυτά που μας έχουν αφαιρεθεί από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Η βασική πηγή πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Θα πει κανείς μα μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες να ζητάμε χρήματα από το κράτος. Δεν μπορεί να συντηρηθεί από φορολογία ή από επιχειρηματική δράση. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Τι να φορολογήσουν σήμερα οι δήμοι. Πολύ περιορισμένα τα περιθώρια. Τι επιχειρηματική δράση να αναπτύξουν

Σήμερα όσο και αν φαίνεται αντιφατικό η μόνη λύση είναι να αυξηθούν οι επιχορηγήσεις από το κράτος. Αλλιώς τι κίνδυνος υπάρχει;

Να καταρρεύσουν τομείς δράσεις των δήμων, κοινωνικός τομέας, συντήρηση υποδομών. Να ιδιωτικοποιηθούν τομείς των δήμων που έχουν ενδιαφέρον από το ιδιωτικό κεφάλαιο, συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων

Άρα το βασικό με το οποίο πρέπει να συμμετέχουμε στον αγώνα είναι να μας δώσουν πίσω αυτά που μας αφαίρεσαν πέρσι περίπου 3,5 εκ.

Να μας δώσουν τα χρήματα για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα; Πήραμε πρωτοβουλίες για συντονισμό με άλλους δήμους για κινητοποίηση τόσο σε επιμέρους(π.χ. πολεοδομίες) , όσο και σε γενικότερα θέματα.

Θέλουμε μέσα στον Ιούλιο να οργανώσουμε κινητοποίηση, να κλείσει ο δήμος και σε συνεργασία με εργαζόμενους και τον κόσμο να κατέβουμε στην Αθήνα και να διαμαρτυρηθούμε στο υπουργείο εσωτερικών. Θα επιδιώξουμε και πάλι κοινή δράση με άλλους δήμους.

Δεύτερο βασικό πρόβλημα η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του δήμου αντιμετωπίζουμε προβλήματα.

Τεχνική υπηρεσία, καθαριότητα - πράσινο, οικονομική υπηρεσία, παιδικοί σταθμοί, πολιτισμός - αθλητισμός. Σχετίζονται με παλιά χρόνια προβλήματα, αλλά και με νέα που έχει φέρει ο Καλλικράτης και τα μνημόνια. Τρεις πλευρές θέλουμε να βάλλουμε εδώ, που πρέπει να ξέρετε:

1^η Ο Καλλικράτης όχι μόνο δεν έχει λύσει προβλήματα αλλά έχει αυξήσει τις δυσκολίες και τη γραφειοκρατία. Περισσότερα όργανα και διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων, δυσκολίες στην ενοποίηση των υπηρεσιών του δήμου που ακόμη δεν έχουν ξεπεραστεί αλλά κυρίως δυσκολίες στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών όπου οι αλλαγές στους έλεγχους από τη μεριά του ελεγκτικού συνεδρίου αγγίζουν τα όρια του παραλογισμού.

2^η Οι ελλείψεις σε προσωπικό. Φεύγουν εργαζόμενοι με σύνταξη, έχουν απαγορευθεί οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και περιορίζονται δραστηρικά οι προσλήψεις συμβασιούχων. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι είχαμε ζητήσει 120 συμβασιούχους εκτός των ανταποδοτικών και μας ενέκριναν 30, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα πώς να καλύψουμε τις ανάγκες σε παιδικούς σταθμούς, σε οικοδόμους, στο πράσινο, στον αθλητικό οργανισμό κλπ. Θα κάνουμε όμως ότι περνάει από το χέρι μας για να μην πάει πίσω καμία δράση του δήμου και ιδιαίτερα στους παιδικούς σταθμούς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το μέγιστο αριθμό παιδιών που επιτρέπει η δυναμικότητα των κτιρίων, περίπου 10% περισσότερα παιδιά από πέρσι και δωρεάν.

Σε σχέση με τους συμβασιούχους έχουμε πάρει απόφαση να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους κρατήσουμε. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, που με αυτό τον τρόπο πρώτη φορά γίνεται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν ξέρουμε ακόμη πως θα εξελιχθεί. Πάντως θα το παλέψουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα αμφισβήτησης στη πράξη της αντιλαϊκής πολιτικής και των άδικων νόμων.

Προχωρήσαμε επίσης από τη Δευτέρα που μας πέρασε στη πρόσληψη 51 νέων συμβασιούχων στο τομέα κυρίως της καθαριότητας και έτσι μέσα στις επόμενες 1 -2 βδομάδες θα υπάρξει μια αισθητή βελτίωση στο τομέα αυτό. Σε σχέση με τους νέους συμβασιούχους που τώρα παίρνουμε θέλουμε να ξέρετε ότι αυτό γίνεται με απόλυτη διαφάνεια όπως προβλέπει ο νόμος.

3^η Η Τρίτη πλευρά έχει να κάνει με την απόδοση των εργαζομένων στο δήμο. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στο δημόσιο. Εμείς ζητάμε από τους εργαζόμενους να δώσουν περισσότερα, να βάλουν πλάτη έτσι κι αλλιώς, και πολύ περισσότερο τώρα τη δύσκολη περίοδο που περνάμε.

Οι εργαζόμενοι του δήμου είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο που έχει. Είναι ένας σημαντικός αριθμός περίπου 650 στο σύνολό τους, όπου για αυτούς ο δήμος δαπανά το πολύ μεγαλύτερο από κάθε άλλη δραστηριότητά του μέρος των εσόδων του. Χωρίς τη ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων ο δήμος μας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Εμείς ως διοίκηση κινούμαστε σε αυτή τη λογική. Να υπάρχουν σχέσεις αλληλοσεβασμού με τους εργαζόμενους, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε το εισόδημά τους και τις εργασιακές τους σχέσεις, σε μια περίοδο που και τα δύο πλήττονται βάρυνα, να καθιερώσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συλλογικότητα και το θετικό έλεγχο στη λειτουργία των υπηρεσιών και να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση για τους πολίτες και το καλό του δήμου.

Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους εργαζόμενους, είναι ότι οι ίδιοι πρέπει πρώτα από τον καθένα να υπερασπιστούν τις θέσεις εργασίας τους και τα δικαιώματά τους. Και για αυτό απαιτείται συνδυασμός αγώνα και υπεύθυνης στάσης απέναντι στη δουλειά. Αλλιώς θα τα χάσουν όλα. Και θα βγούμε χαμένοι όλοι και ο δήμος και αυτοί.

Τρίτο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε είναι η προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Το ξεπούλημα της που επιχειρεί η κυβέρνηση με την τρόικα είναι πρωτοφανές και αφορά όλη τη χώρα. Στη περιοχή μας εκδηλώνεται με μια ιδιαίτερη έμφαση. Αεροδρόμιο και παραλία. Το πρόβλημα έχει ξεπεράσει πια την πολύ σοβαρή αντιπαράθεση που είχαμε μέχρι τώρα. Αν δηλαδή θα γίνει ένα μεγάλο δημόσιο μητροπολιτικό πάρκο ή σε μεγάλο βαθμό τσιμεντοποίηση και ιδιωτικοποίηση του χώρου. Εδώ πια μιλάμε για ξεπούλημα όσο - όσο, για ληστεία από τους πιστωτές της χώρας, από τους διεθνείς τοκογλύφους δηλαδή, με την πλήρη παράδοση και συνεργασία της Ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ πια τίθεται θέμα εθνικής αξιοπρέπειας.

Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το περιτύλιγμα με το οποίο θα μας σερβίρουν το έγκλημα, ότι δήθεν το ξεπούλημα θα φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και εισόδημα στη περιοχή. Η πάνδημη απάντηση μας πρέπει να είναι ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ.

Ας μετατρέψουμε το δήμο μας σε πόλο αντίστασης, σε σημείο αναφοράς ενάντια στη πολιτική που στραγγαλίζει τη χώρα και το λαό και συστατικό

της στοιχείο είναι το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Έτσι πρέπει να δούμε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, σαν ένα μέρος της πολιτικής που στραγγαλίζει τη χώρα.

Τέταρτο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι το σοβαρότερο από όλα είναι η συμμετοχή του κόσμου στη δράση του δήμου. Η Λαϊκή οργάνωση, η ενότητα, η αλληλεγγύη. Τι σημαίνει αυτό, πως μπορεί να εκφραστεί πρακτικά. Με πολλούς τρόπους. Κατ' αρχήν με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις κάθε μορφής, είτε είναι για τα οικονομικά είτε για τους συμβασιούχους, είτε για το αεροδρόμιο κλπ. Για παράδειγμα η μητέρα που αφήνει το παιδί της στη καλοκαιρινή απασχόληση δεν μπορεί να είναι αδιάφορη για τα οικονομικά του δήμου γιατί του χρόνου δεν θα το έχει αυτό. Ο γονιός που θα φέρει το παιδί του δωρεάν στο παιδικό σταθμό δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για τα οικονομικά του δήμου γιατί του χρόνου δεν θα το έχει αυτό. Ο σύλλογος που ζητάει βοήθεια από το δήμο δεν μπορεί να μην πάρει υπόψη του που οδηγείται η τοπική αυτοδιοίκηση με τον Καλλικράτη, το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο κ.λ.π. Να ξέρετε πως ότι έχουμε σήμερα δεν είναι εξασφαλισμένο ή μάλλον είναι βέβαιο ότι θα τα χάσουμε αν δεν παλέψουμε σκληρά. Δεν βγαίνει η χρονιά για το δήμο αν δεν παλέψουμε και δεν κερδίσουμε αύξηση των χρηματοδότησης από το κράτος. Θα καταρρεύσουν πολλά πράγματα. Ακόμη δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να βγούμε στο δρόμο

Μια άλλη μορφή συμμετοχής είναι η στήριξη δράσεων με εθελοντική προσφορά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς της πόλης μας που δήλωσαν συμμετοχή σε μια δράση που τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε για τη δωρεάν εξέταση απόρων ή ανέργων που θα πιστοποιούνται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μια ομάδα εθελοντών κατοίκων του δήμου που βοηθούν στην ενίσχυση των καθημερινών συσσιτίων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας περίπου 35 μέχρι τώρα, που συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα προστασίας του Υμηττού που για πρώτη οργανώνεται σωστά και ξεκίνησε τη λειτουργία της. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας που βοηθούν εθελοντικά στη λειτουργία της δημοτικής πλαζ του Αγ. Κοσμά που έχει τη δική της ιστορία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας που συμμετέχουν στους καθαρισμούς που κάνουμε Κυριακές σε διάφορα σημεία της πόλης. Πέρα από τα ευχαριστώ όμως εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα δεν φτάνει. Χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη προσφορά από τους πολίτες και από τη μεριά μας, από τη μεριά του δήμου καλύτερη οργάνωση για την αξιοποίηση αυτής της προσφοράς. Για αυτό προχωράμε στη δημιουργία γραφείου εθελοντών στο οποίο θα μπορεί να απευθύνεται ο κάθε συμπολίτης μας που θέλει έστω και κάτι λίγο να

προσφέρει. Δίνουμε βάρος στην εθελοντική προσφορά γιατί όταν πάει μαζί με τον αγώνα για τα δικαιώματα, όταν εκφράζεται σαν κοινωνική αλληλεγγύη απέναντι σε συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη, τότε είναι πολύ σωστή και διαπαιδαγωγική πράξη.

Τέλος υπάρχει και ακόμη πιο απλή αλλά εξ' ίσου σημαντική μορφή συμμετοχής. Για παράδειγμα: Να μην βγάζουμε τα μπάζα έξω στο πεζοδρόμιο χωρίς τη συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Να μην πετάμε κάτω το σκουπίδι και να περιμένουμε να περάσει ο δήμος να το μαζέψει. Να προσέχουμε το κατοικίδιο μας. Να αποφεύγουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας πάνω στο πεζοδρόμιο.

Σαν δήμος πρέπει πρώτα να δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλα αυτά, αλλά χρειάζεται και όλοι να βοηθάμε. Σαν δήμος θα κυκλοφορήσουμε σύντομα ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με ενημέρωση για ορισμένα τέτοια πράγματα. Και θέλουμε τη βοήθεια όλων.

Πως θα καλλιεργήσουμε τη συμμετοχή; Κατ' αρχήν με το παράδειγμα.

Με το να αναπτύσσουμε σαν δήμος δράσεις που να βλέπει ο πολίτης τη χρησιμότητα και τη σημασία τους. Με τη καλή συνεργασία με τους φορείς, τους συλλόγους, που πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο. Με τη σωστή ενημέρωση του κόσμου.

Πολλοί συμπολίτες μας λένε ότι δεν είναι ενημερωμένοι για το τι κάνει ο δήμος. Η ιστοσελίδα μας είναι καλή αλλά δεν φτάνει. Η έκδοση ενός ενημερωτικού δελτίου του δήμου δεν είναι σπατάλη όπως ασυλλόγιστα λένε ορισμένοι αλλά υποχρέωση και θα το κάνουμε άμεσα μόλις ξεπεράσουμε τις τελευταίες γραφειοκρατικές δυσκολίες που έχουμε για αυτό.

Η διοργάνωση λαϊκών συνελεύσεων στις γειτονιές είναι επίσης ένα μέτρο που ξεκινήσαμε και θέλει επιμονή για να πάρει σάρκα και οστά, να γίνει τρόπος δουλειάς.

Στη λαϊκή οργάνωση και συμμετοχή θα μπορούσαν να βοηθήσουν και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις. Δυστυχώς όμως και μιλάμε κυρίως για τις τρεις μεγαλύτερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μέχρι τώρα δείχνουν να είναι αλλού. Δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για τα πραγματικά προβλήματα του δήμου αλλά για το πώς θα στήνουν ιστορίες από το πουθενά για να πλήξουν το κύρος και την εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στη δημοτική αρχή και κυρίως απέναντι στο πρόσωπο μου.

Όλη η φασαρία που έχουν ξεσηκώσει τους τελευταίους 2-3 μήνες, είτε στερούνται σοβαρότητας όπως αυτό με την δήθεν αποκαθήλωση της εικόνας, είτε είναι απολύτως ψευδή όπως στην περίπτωση της αποδοκιμασίας του Πεταλωτή που δήθεν οργάνωσα εγώ, είτε είναι και επικίνδυνες όπως με την περίπτωση των μεταναστών, όπου δεν ντρέπονται να λένε ότι δήθεν εγώ έχω συμφωνήσει με τον κ. Παπουσή να μεταφέρουμε στο Ελληνικό τους μετανάστες της Αθήνας. Ειδικά για το τελευταίο και επειδή πολύς κόσμος είχε ανησυχήσει ή και ακόμη ανησυχεί, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι μόνο ή κυρίως

γιατί το διαψεύδει το υπουργείο αλλά κυρίως γιατί γνωρίζει η κυβέρνηση ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα βρει την άμεση αντίδρασή μας.

Είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε αυτό που θεωρούμε σωστό, χωρίς να κάνουμε εμπόριο του φόβου και του μίσους απέναντι στους μετανάστες, όπως κάνουν ορισμένοι όψιμοι αγωνιστές.

Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις του δήμου μας με μια μόνο απλή προϋπόθεση, να βάλουμε μπροστά τα πραγματικά προβλήματα του δήμου, να συζητήσουμε ουσιαστικά για αυτά, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, να δούμε που διαφωνούμε και που συμφωνούμε και κυρίως τι κάνουμε στην πράξη και όχι στα λόγια.

Άρα συνοψίζοντας, το αμέσως επόμενο διάστημα δίνουμε βάρος:

1. Στην στήριξη όλων των κινητοποιήσεων που γίνονται για την ανατροπή του μνημονίου κλπ. Οργανώνουμε τη δική μας φωνή, για τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κινητοποίηση που σύντομα θα ανακοινώσουμε, προσπαθούμε να συντονίσουμε και άλλες δυνάμεις.
2. Στις δράσεις για το αεροδρόμιο, κυρίως μέσα στο ίδιο το χώρο.
3. Στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου με έμφαση στη βελτίωση της καθαριότητας και του πράσινου, στην αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων σε διάφορα σημεία – γειτονιές της πόλης, στη διαμόρφωση των χώρων γύρο από τους σταθμούς του μετρό και την πίεση για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία του, στη συντήρηση των σχολείων έτσι ώστε ξεκινώντας η νέα σχολική χρονιά να είμαστε από καλύτερες θέσεις, στη στελέχωση των παιδικών σταθμών ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε τη καινούργια χρονιά 10% περισσότερα παιδιά από πέρσι στη στελέχωση των υπηρεσιών αθλητισμού – πολιτισμού ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλα τα προγράμματα που κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
4. Στην αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς κυρίως σε τομείς όπως βουνό, παραλία, προστασία - αλληλεγγύη σε άπορους, ανέργους κλπ.

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, οι ανάγκες πολλές, τα προβλήματα πολλά. Πως θα τα βγάλουμε πέρα; Δεν το ξέρω.

Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν θα κάνουμε πίσω.

Θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Ας αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων.

Ας δουλέψουμε με υπομονή, επιμονή, συλλογικότητα.

Τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε.